

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιστήμονας και ανθρώπινες αξίες
Παπαδόπουλος Πανίκος δρ. πολιτικός μηχανικός
Επίκουρος καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Αντί για περίληψη

Βαδίζουμε, λέμε, μπροστά και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, αυξάνουμε τον κόσμο της γνώσης μας και τον κόσμο της πληροφόρησης μας. Γιγαντώσαμε τα «ξέρω» μας και είμαστε υπερήφανοι γι αυτά. Και κοιτώντας μπροστά και μόνο μπροστά αντιλαμβανόμαστε ότι «κάτι φταίει, κάτι δεν πάει καλά». Λείπουν, λέμε, οι ανθρώπινες αξίες. Και πάλι τις αναζητούμε μπροστά μας, αλλά δεν τις βρίσκουμε. Δεν τις βλέπουμε καν, γιατί απλά δεν είναι μπροστά μας. Είναι πίσω μας, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω μας, στην αρχή, εκεί που ξεκινήσαμε – εκεί που ξεκινήσαμε να κτίζουμε την εξωτερική μας γνώση – να απελευθερωθούμε από όσα ξέρουμε – να απελευθερωθούμε από την έπαρση που αποκτήσαμε κτίζοντας τόσο ψηλούς πύργους της Βαβέλ.

Πρόλογος

Να ξεκινήσω δηλώνοντας ότι ο γράφων δεν προέρχεται από τις φιλολογικές ή φιλοσοφικές επιστήμες, αλλά από τις θετικές. Με όσα θα μοιραστώ μαζί σας, εκφράζω τον εαυτό μου ή για την ακρίβεια ένα μέρος του και μάλιστα στο 'σήμερα' και 'αυτή τη στιγμή'. Σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν μόνο για το τώρα μπορούμε να μιλούμε. Η δήλωση σκοπό έχει να σας προστατέψει από τη συνήθεια ή, καλύτερα, από την παγίδα της κριτικής. Κρίνουμε όσα ακούμε, ως προς το κατά πόσον είναι συμβατά με το δικό μας «ιδιωτικό μυαλό». Με το περιεχόμενο, δηλαδή, του δικού μας νου, τόσο ως προς την ουσία και το νόημα, αλλά, πολλές φορές, και ως προς την ομορφιά ή την ικανότητα στην τέχνη του λόγου, την αποκαλούμενη «λογοτεχνία». Η κατανόηση, όμως, είναι η πίσω από τις λέξεις κρυμμένη ουσία του λόγου και την αντιλαμβανόμαστε μόνο όταν ακούμε χωρίς ταυτοχρόνως να ασκούμε κριτική, όταν μάθουμε να αφουγκραζόμαστε. Οι όροι καλό ή κακό χρησιμεύουν περισσότερο για να δικαιολογούμε και να καταδικάζουμε, παρά για να κατανοούμε. Όταν θα

Επιστήμονας και ανθρώπινες αξίες

Written by Administrator

Sunday, 25 January 2009 00:44 - Last Updated Monday, 23 March 2009 18:14

έχουμε μάθει να ακούμε χωρίς να κρίνουμε, τότε μπορούμε να κατανοούμε και έτσι να ανακαλύπτουμε τις εντός μας Ανθρώπινες Αξίες. Κατανοούμε ακόμη ότι όλοι μας - είτε το γνωρίζουμε είτε όχι - με όσα λέμε, με όσα κάνουμε και ακόμη με όσα υποδεικνύουμε στους άλλους, τον εαυτό μας εν τέλη δείχνουμε, τον εαυτό μας αποκαλύπτουμε! Με όσα θα πω, λοιπόν, εκφράζω απλά τον εαυτό μου, με τον τρόπο που μπορώ και με τη γλώσσα που γνωρίζω. Χωρίς να θέλω να πείσω και χωρίς να θέλω τίποτα να επιτύχω και, πολύ περισσότερο, δίχως να θέλω να καταδικάσω κάτι.

κατεβάστε το πλήρες άρθρο [εδώ](#) .