

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ

Παπαδόπουλος Κ. Πανίκος , δρ. πολιτικός μηχανικός

«Πού είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση;
πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στη πληροφόρηση;»
(T.S. Elliot).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ανθρώπινες αξίες, η ειρήνη, η ευτυχία είναι βασικοί στόχοι κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί, ενώ οι καλές προθέσεις υπάρχουν, το αποτέλεσμα δεν είναι ανάλογο.

Με εργαλείο μας τη γνώση του νου, μια γνώση εσωτερική και ταυτόσημη με τη γνώση του εαυτού, θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τα όρια ανάμεσα στην πληροφόρηση τη γνώση και τη σοφία. Θα δείξουμε ότι η σοφία τελικά δε διδάσκεται, και ότι η πληροφόρηση μαζί και η γνώση μας «κρύβουν» τη σοφία, με άλλα λόγια την αλήθεια. Θα μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε γιατί «Ενώ τα τελευταία πέντε χιλιάδες χρόνια, οι διατιθέμενες γνώσεις

Η εκπαίδευση και η σοφία που χάσαμε μέσα στην γνώση

Written by Administrator

Sunday, 25 January 2009 00:44 - Last Updated Monday, 23 March 2009 18:21

του ανθρώπου αυξήθηκαν εκπληκτικά, η σοφία του παραμένει στάσιμη!» (Τζαμαλικός, 2002), και γιατί παραμένουν χωρίς απάντηση βασικοί προβληματισμοί σε σχέση με την κοινωνία μας, την εκπαίδευση και την ευτυχία που αναζητά ο άνθρωπος.

Η σύγχρονη κοινωνία και η εκπαίδευση που την τροφοδοτεί και την αναπαράγει, οδηγούν τον άνθρωπο στο να αναζητά την «πρόοδο», την «επιτυχία», την αύξηση σε ό,τι «έχει» και «κατέχει». Εφόδια του ανθρώπου σε αυτή τη διαδρομή είναι η πληροφόρηση, η «μόρφωση» και η αύξηση των ικανοτήτων του. Καταλήξαμε έτσι σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, στην κοινωνία του κέρδους. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι μόνο έτσι, αλλά χωρίς αμφιβολία αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σημερινής κοινωνίας. Μπορούν αλήθεια να συνυπάρχουν οι ανθρώπινες αξίες και η αγάπη, με την αναζήτηση του κέρδους; Στην εποχή μας, επιλέγονται να ορίζουν τις τύχες των λαών και του πλανήτη οι εκλεκτοί των «μορφωμένων», που πολλές φορές αποφασίζουν πολέμους στο όνομα της ειρήνης και της πίστης στο Θεό! Μήπως η εκπαίδευση έχει και αυτή την ευθύνη της και χρειάζονται ριζικές αλλαγές; Μήπως τις αιτίες του πολέμου τις περιέχουμε μέσα μας; «Επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν στο νου των ανθρώπων, γι' αυτό στο νου των ανθρώπων πρέπει να οικοδομήσουμε την προστασία της ειρήνης» (ΕΔΡΑ UNESCO του Α.Π.Θ.(2004)).

κατεβάστε το πλήρες άρθρο [εδώ](#) .